

Seniorbladet

Organ för Arbetsmiljöseniorerna, Seniorföreningen vid
Arbetsmiljöverket och Arbetslivsinstitutet.

Nr 1, 2024

Redaktör: Arne Stråby

E-post red: arne.straby@telia.com

Kommande aktiviteter

Spårvägmuseet

Datum: 18 januari kl 11.00

Med T-bana: Röda linjen mot Ropsten, uppgång Gasverket, så 10 min promenad.

Med buss 6 eller 75, gå av vid Drevergatan.

Anmälan till Lars Gerdén, senast 10/1,

E-post lundblad.gerden@gmail.com

Kostnad 60:- för guidad visning.

Hornsg T-bana Mariatorget uppgång Torkel Knutsongatan. Anmälan Kerstin Wahlberg, E-post kerstin.wahlberg@telia.com;

VVS-museet

Datum: 16 april 13.00

Anmälan till Lars Gerdén,

E-post lundblad.gerden@gmail.com

Grünwaldvillan

Datum: 14 februari kl 11.00

Villan ligger på Ringvägen 71. Ta buss 25M från Slussen. (Saltsjöbanan renoveras nu)

Hållplatsen ligger under T-banan vid Stadsgårdskajen, Läge A. Buss med avgång 09.59

är framme vid Saltsjöbadens station 10.43.

Därifrån är det 10 minuters promenad.

Anmälan till Karin Hedén, senast 7/2, E-post

karin.heden.taby@gmail.com; tel.

Kostnad 100:- för guidad visning.

Besök vid Filmstaden

Datum: 22 maj kl 13-15

T-bana till Näckrosen, så en kort promenad.

Anmälan till Eva Geijer, senast 11/5,

E-post egeijer@yahoo.se

Besök vid Mosebacke

Datum: 11 juni kl 13.00

T-bana till Slussen, utgång Hökens gata

Anmälan till Kerstin.wahlberg@telia.com

Årsmöte

Datum: 12 mars kl.12.30

Plats: Arbetsmiljöverkets lokaler, Svetsarvägen 12 i Solna.

Ta tvärbanan till Solna business park eller pendeltåg till Sundbyberg

Anmälan till Karin Lagerkvist, senast 9/3,

E-post jofjallet@gmail.com

Föreningen bjuder på fika.

Ordföranden har ordet

Vi har nu avverkat jul och nyår, och gläds åt att vi under året har kunnat träffas på olika aktiviteter. Mer info om planerade träffar kommer i senare utskick.

Kul att vi får ha möten i Arbetsmiljöverkets nya lokaler. Vi blir alltid väl mottagna och hjälpta. På höstmötet hade vi för första gången möjlighet till uppkoppling för dem som inte kunde vara på plats. Det fungerade med lite stöttning från IT, Ulf Nilsson blev en räddande ängel. Det kanske inte heter IT längre, det är mycket nytt som händer på

Vita hästen på Folkoperan

Datum 3 eller 4 april kl

verket. Det ser vi fram mot att få veta mer om på kommande årsmöte.

Styrelsen jobbar på men det behövs alltid nya krafter. Kontakta gärna valberedningen, Yvonne Göpel eller Kerstin Kypengren. Känner ni till några som är på att gå i pension påminn gärna om vår förening.

Önskar alla en god fortsättning på nya året

Karin Lagerkvist

Besök på Norra Begravningsplatsen

Vi var sjutton personer som samlades vid den södra grinden till Norra Begravningsplatsen den 16 juni. Det var inte det försommarväder vi hoppats på utan riktig högsommar med värmebölja. Det var då många hattar på och vi sökte oss hela tiden till skugga. Vår guide från Stadsmuseet gav oss en initierad guidning om vad vi såg och vad vi inte såg – alltså vad som fanns under de stora gravvårdarna.



Psalmdiktaren och biskopen JO Wallins grav pryds av en harpa och hans profil.

Vi började vandringen vid Johan Olof Wallins grav. Han var biskop i Stockholm

när det blev trångt på kyrkogårdarna i innerstaden och därför initierade han ett arbete med att anlägga Norra Begravningsplatsen. Den kunde ju inte kallas kyrkogård, då det inte fanns någon kyrka där. Så heter den idag också.

Vår guide beskrev hur gravskicket har ändrats genom tiderna från stora o pompösa flera meter höga gravvårdar, stora stenhällar över gravkammare till mer modesta gravplatser och gravvårdar fram till minneslundan. Intill Krematoriet finns den mest blygsamma gravvården. Det är arkitekten Ferdinand Bobergs och hans hustrus lilla stenplatta, bara ca 20 x 30 cm. Några kremeringar sker inte i krematoriet idag.



Två seniorer vid Alfred Nobels grav

Vi fick också veta att det finns gravar för yrkesföreningar och andra sammanslutningar. De kan brukas än i dag men det kan bli problematiskt om det finns önskemål från en partner om gemensam grav om graven är avsedd endast för medlemmar. På en höjd längs norrut finns det stora mausoleer. De flesta är från 1910-30-talet. Det bruket föll ur modet samtidigt med Krügerkraschen.

Vi besökte också Strindbergs grav. Han hade undanbett sig placering på "gräddhyllan". Alfred Nobel, August Blanche och Lena Nyman är andra kändisar som finns gravsatta på Norra begravningsplatsen.

Om man vill besöka andra kända personers gravar kan man gå en tur på den judiska delen. Många ur den svenska kultureliten återfinns där. Det finns också en katolsk del där gravskicket är annorlunda. Det fanns mycket mer att se, och trots värmen drog vi med alla våra frågor över tiden med en halvtimme.



Karin Hedén

Bilder: Åke Norelius

Besök på Polismuseet

Den 12 december besökte en grupp seniorer Polismuseet. Museipedagog Frida Hol gav oss en trevlig och intressant guidning i utvalda delar av museet. Turen började i den historiska delen och handlade mycket om betydelsen av fotografier och kameror och

polisens arbete under 150 år. Från och med 1870 började man fotografera personer som var misstänkta för brott. En särskild spegelstol användes vid fotografering ur olika vinklar. Polisen fick så småningom en egen fotoateljé 1911, med en egen fotograf. Numera används kameror flitigt i polisens arbete med utredningar. Andra kameror som används är trafikkameror, övervakningskameror och kroppskameror.

Vår guide Frida berättade vidare att 1906 identifierades för första gången en person via fingeravtryck, en död man som drogs upp ur Klara sjö. Ett signalementskontor med register för fingeravtryck inrättades samma år i Stockholm. Visningen fortsatte med berättelser om polisens strategier och tillvägagångssätt i arbetet med kriminalfall, där vår guide illustrerade detta med två exempel. Det ena av dessa var det välkända Norrmalmstorgsdramat. Det är nu 50 år sedan denna händelse, en av de största kriminalhändelserna i svensk historia. Några föremål fanns att se i en särskild monter, sådant som gärningsmannen haft med sig i sin ryggsäck vid händelsen, som för planerad flykt efteråt.



Sista delen av visningen ägnades åt kriminalteknikernas arbete. En replika av en verklig brottsplats hade byggts upp i denna utställningsdel, och vi fick försöka tänka ut vad som utspelat sig här, med hjälp av de iakttagelser vi kunde göra och det guiden Frida berättade. Vid tiden för den aktuella

händelsen, ett lägenhetsbråk som urartat och slutade med mord, hade man ännu inte tillgång till DNA-teknik. Man fick använda sig av andra bevis för att brott hade skett. DNA-tekniken började användas i Sverige 1989.

Agneta Karlström

Vi önskar våra medlemmar ett riktigt Gott Nytt År!



Vi räknar med ytterligare trevliga arrangemang under hösten och återkommer med inbjudningar och information i ett kommande nummer, Seniorbladet nr 2, 2024.

Om du har förslag till fler arrangemang så här gärna av dig till styrelsen. Det är trevligt om vi seniorer kan träffas ibland och hålla lite kontakt även efter arbetslivet.

Här blev lite utrymme över, som vi kan fylla med bilder från tidigare träffar i föreningen.



Visning av Armémuseum 2016



Besök vid Linnés Hammarby 2019



Samling i Bååtska Palatset 2021



Besök i Tumba Bruksmuseum 2015



Vi gjorde en trevlig jubileumsresa till Riga 2012. Här samling runt reseledaren Mudite. Varmt tack!