

# Seniorbladet

Organ för Arbetsmiljöseniorerna, Seniorföreningen vid  
Arbetsmiljöverket och Arbetslivsinstitutet

Nr 2, 2011

Redaktörer: Arne Stråby och Björn Greijer

## Ordföranden har ordet

*"Tiden går så fort så en hinner inte med..."*  
Sommaren dröjer sig ännu kvar, men det är ändå dags att tänka på höstens aktiviteter.

Vi börjar med en utflykt österut till Norrtälje och besöker **Pythagoras industrimuseum** med världens vackraste utsikt om man får tro museets hemsida ([www.pythagorasmuseum.se](http://www.pythagorasmuseum.se)). Därefter drar vi oss längre österut, åtminstone i fantasin, när vi får en guidad tur om Japan på **Östasiatiska museet**.

Några i styrelsen har också börjat planera för en resa inför föreningens 25-årsjubileum 2012. Mer information om detta kommer att ges vid **höstmötet** som får avsluta höstens verksamhet.

För att ytterligare manifestera **25-årsjubileet** har jag funderingar på att göra en sammanställning av föreningens historia, vem/vilka bildade föreningen, vilka har varit ordförande, några minnevärda resor/aktiviteter och annat för medlemmarna intressanta händelser, etc. Till detta behöver jag er hjälp. Sänd material/dokumentation till mig under hösten i brev eller via e-post.

**Eva Greijer**

Ritargatan 1 D

754 33 UPPSALA

[eva.greijer@bredband.net](mailto:eva.greijer@bredband.net)

## Kommande aktiviteter inom Arbetsmiljöseniorerna

*Torsdag den 8 september, kl 13*

### **Pythagoras Industrimuseum, Norrtälje**

Kostnad: Ingen avgift, föreningen betalar guidning

**Anmälan senast den 2 september** till

Kerstin Wahlberg,

Uthamra Gård 3, 186 92 VALLENTUNA

Tel: 070-483 86 25/070-483 86 25

e-post: [kerstin.wahlberg@telia.com](mailto:kerstin.wahlberg@telia.com)

*Tisdag den 11 oktober, kl 13*

### **Östasiatiska museet, Skeppsholmen En utställning om Japan**

Kostnad: 60 kr, löses i kassan

Vi får lära känna ett folk som rider ut jordbävningar och andra naturkatastrofer samtidigt som man håller fast vid gamla traditioner men också lever i nuet.

**Anmälan senast den 4 oktober**, till

Björn Greijer, Ritargatan 1 D, 754 33 UPPSALA

Tel: 073-445 15 33

e-post: [bjorn.greijer@bredband.net](mailto:bjorn.greijer@bredband.net)

*Torsdag 10 november, kl 13*

### **Arbetsmiljöseniorernas höstmöte**

Programmet är inte fastlagt men vi försöker som vanligt hitta någon (några) som kan informera om vad som händer på tillsynsfronten.

Plats: Arbetsmiljöinspektionen, Fridhemsplan.

**Anmälan senast den 3 november**, till

Björn Greijer, Ritargatan 1 D 754 33 UPPSALA

Tel: 073-445 15 33,

e-post: [bjorn.greijer@bredband.net](mailto:bjorn.greijer@bredband.net)

## Besök på Stadsmuseet

Den 26 januari gjorde Arbetsmiljöseniorerna ett besök vid Stadsmuseets Stockholmsutställning. Rundvandringen blev en resa med start i den tidiga bebyggelsen på 1200-talet. Vi fick en introduktion i museets ambitioner och samlingar med Birger Jarls stora sigill som bakgrund.

Människors villkor och stadens utveckling genom århundraden väckte många tankar. Vi såg en rekonstruktion av hur en gammal krog i Stockholm såg ut för länge sedan, och vi stannade till vid en modell av det gamla slottet Tre Kronor, som brann 1697. Bostadsinteriorer från slutet av 1800- och början av 1900-talet gav en bild av människors fattigdom och trångboddhet under en tid när stadens befolkning och industri växte.



På [www.stadsmuseum.stockholm.se](http://www.stadsmuseum.stockholm.se) finns information om museets aktiviteter. De omfattar även visningar och guidning av olika platser runt om i Stockholm.

**Kerstin Wahlberg**

## Hallwylska museet

Den 24 februari gjorde Arbetsmiljöseniorerna ett givande besök på Hallwylska museet i Stockholm. Museet är unikt, ett palats som byggts som privatbostad åt grevparet Walter och Wilhelmina von Hallwyl. De var mycket förmögna, och huset blev en av de mest påkostade privatbostäder-

na i Sverige kring sekelskiftet 1900. Det hade många nymodigheter som centralvärme, elektrisk belysning, kallt och varmt rinnande vatten, mathiss och personhiss.



Huset innehåller omfattande samlingar av konst och antikviteter. Den Hallwylska samlingen innehåller över 50 000 föremål. Grevinnan von Hallwyl, född Kempe, hade ärvt en förmögenhet efter sin far som var industriman och träpatron. Hon samlade på konst och antikviteter och fortsatte efter sin makes död att köpa in föremål från världens alla hörn. Samtliga föremål är nogt katalogiserade.

Makarna von Hallwyl testamenterade huset och dess inventarier till svenska staten. Museet öppnades för allmänheten 1938.



Vi fick en introduktion i husets kök, se bild, och vandrade sedan runt med guide och såg matsalar, sovrum, badrum, gallerier och framför allt stora samlingar av konst och antikviteter. Ofta dyrbar och intressant, men grevinnan samlade på allt, ett fantastiskt hus.

**Anita Isaksson**

# Årsmöte hos Stockholmsdistriktet

Arbetsmiljöseniorerna höll sitt årsmöte den 23 mars i Stockholmsdistriktets lokaler vid Drottningholmsvägen. Ungefär 35 medlemmar hade mött upp, en god anslutning alltså.

Som väntat tog själva årsmötet inte så lång tid. Föreningens ekonomi är god, och verksamheten har varit fylld av trevliga aktiviteter, så det var enkelt att klubba ansvarsfrihet.

Vid val av ny styrelse förelåg problemet att ingen villig kandidat till ordförande förelåg. Men efter lite övertalning åtog sig Eva Greijer att åta sig uppdraget för ett år. Nyvald i styrelsen blev Jan-Olof Norén.

Björn Greijer avtackades för ett gott arbete med en blomma vid avslutningen. Även undertecknad fick en blomma för arbetet med Seniorbladet. Men, som Björn Greijer framhöll, ”det är ingen avtackning, vi vill att du fortsätter”.

Efter detta intogs scenen av sångkören Västra Sången. Kören under ledning av Göran Hägg svarade för ett som alltid mycket uppskattat framförande av fyndiga sångtexter till välkända melodier. Som vanligt handlade det ofta om Arbetsmiljöverkets aktuella problem, en roande underhållning.



Därefter vidtog ännu en populär programpunkt; förtäring av goda och stora smörgåsar, och kaffe efteråt fick vi också.

Nästa punkt på programmet var Bengt Johansson, som gav en mycket givande framställning om buller. Det var inte bara instruktiva bilder vi fick se. Bengt hade också med utrustning för att demonstreras olika sätt att dämpa buller.

Sista programpunkt var Leif Aringer, som talade under rubriken Omvärldsanalys. Han varnade för att tro att vi har löst de flesta problem i arbetsmiljön. Antalet olycksfall och arbetssjukdomar har visserligen minskat under ett antal år, men siffrorna för 2010 tyder på att den utvecklingen kan ha stannat upp. Även gamla problem som silikos, som man trodde var borta nu, har visat sig kunna komma tillbaka.

Med detta avslutades årsmötet.

**Arne Stråby**

## Busstur på Norr

Förra året gjorde Arbetsmiljöseniorerna en rundtur med buss på Södermalm med en liten avstickare utanför Skanstull också. Pontus Dahlstrand från ABF var kunnig guide. Den turen var mycket uppskattad och föranledde en fortsättning på Norr i samma regi.

Vi samlades vid Vasagatan och åkte först mot Östermalm, där det finns många intressanta hus att se. Vi stannade till vid den Oxenstiernska malmgården, klev ur och fick veta en hel del om dessa kvarter, strax intill Historiska museet.

Vi fortsatte på Östermalm och såg magnifika villor i den del som kallas Villastaden. En av dem vi såg hade tändstickskungen Ivar Kreuger som ägare, och även bankiren Ernst Thiel hade hus där.



Färden gick vidare över Norrmalm och Kungsholmen. Vi fick en god inblick i hur dessa stadsdelar kom att utformas, men utrymmet här medger inte att behandla alla sevärda byggnader.

Som bilden här visar hade vi tur med vädret. Däremot hade vi otur med trafiken. Den här utflyktsdagen gästades Stockholm av Rysslands ledare Putin, vilket orsakade många avspärningar och mycket tröga trafikköer. Men man får ta det med jämnmod, dagen blev lyckad ändå.

**Arne Stråby**

## **Bergianska trädgården**

Den 19 maj hade vi vårens sista träff, en guidad visning av Bergianska trädgården, som ligger vid Brunnsvikens strand inom den nybildade nationalstadsparken.

Trädgårdens ursprung är en donation till Kungliga Vetenskapsakademien av bröderna Peter Jonas och Bengt Bergius (Bergianska stiftelsen, bildad 1791). Deras malmgård med tillhörande trädgård var belägen vid Karlbergsvägen i Stockholm. Där fanns en omfattande odling av frukt, bär och köksväxter.

År 1885 flyttade trädgården ut till sitt nuvarande område vid Brunnsviken, där man då anlade en botanisk trädgård efter vetenskapliga principer med tanke på systematik och växtgeografi. Bergianska stiftelsen finns

alltjämt kvar och driver i dag Edvard Anderssons medelhavsväxthus samt fungerar som en forskningsinstitution vid Vetenskapsakademien. Frilandsanläggningarna, Viktoriahuset och de tropiska avdelningarna i Edvard Anderssons växthus utgör numera Stockholms universitets del av den botaniska trädgården.

Parken innehåller även ett stort kvarter med köksväxter samt en örtagård. Här finns också mängder av träd och buskar från norra halvklotet. Japanska dammen anlades till Bergianska stiftelsens 200-årsjubileum 1991.



Viktoriahuset från år 1900 innehåller tropiska vattenväxter och nyttoväxter. I dess bassäng växer världens största näckros, Viktorianäckrosen. Den härstammar från Sydamerika och upptäcktes av en engelsk upptäcktsresande 1840.

Sitt namn fick den efter dåvarande engelska drottningen Viktoria. 1904 blommade den första näckrosen i Bergianska. Dessa näckrosors blad kan bli upp till 2,5 meter i diameter och blomman blir 40 cm. Bladen är så kraftiga att de kan bära upp till 70 kg. Näckrosorna blommar i augusti men bara nattetid.

Vi tackade för en kunnig guidning, och så kunde vi titta vidare på egen hand om vi ville.

**Anita Isaksson**