

Seniorbladet

Organ för Arbetsmiljöseniorerna, Seniorföreningen vid
Arbetsmiljöverket och Arbetslivsinstitutet.

Nr 1, 2015

Redaktör: Arne Stråby

Kommande aktiviteter inom Arbetsmiljöseniorerna

Forum för levande historia

Utställningen Vi är romer (kostnadsfri)

Datum: Tisdag 27 januari kl 14.00.

Stora Nygatan 10, T-bana Gamla stan

Anmälan helst till 20 januari till Mudite Hoogland Krasts, mudite_hk@hotmail.com eller till telefon: 08-7526334

Årsmöte

Datum: Tisdag 24 mars kl 12.00.

Plats: Arbetsmiljöinspektionen, Drottningholmsvägen 37. Efter mötesförhandlingar kommer Mats Ryderheim och stf gd Bernt Nilsson att medverka. Smörgås och kaffe/te serveras.

Anmälan senast den 19 mars till Annika Hultin, annika5.hultin@telia.com eller till telefon 08-612 41 60 eller 070-654 99 18.

Besök vid Tumba Bruksmuseum

Datum: Torsdag 16 april kl 13.00 (12.45).

Tumba pappersbruk har historia från 1600-talet. Vi får guidning som föreningen betalar. Efteråt kan vi få kaffe och kaka till en kostnad av 45 kr. Resväg se bilagan.

Anmälan senast den 8 april till Yvonne Göpel, yvonne.gopel@gmail.com eller till telefon 070-646 59 73.

Besök vid Millesgården

Datum: Torsdag 19 februari kl 14.00

Utställning om Pompeji. Kostnad: inträde 100 kr, föreningen betalar guidning. Resväg: se bilagan.

Anmälan senast den 12 febr till Kerstin Wahlberg, kerstin.wahlberg@telia.com eller till telefon 070-4838625 eller 08-51023069.

Ordföranden har ordet

Gott Nytt År. Jag hoppas att ni alla har haft sköna helgdagar. Kanske en och annan har haft förmånen att kunna vintersporta också. Styrelsen har nu arbetat fram ett intressant program för kommande termin. Först ska vi besöka Forum för levande historia och se på deras utställning om romer. Därefter ska vi titta på Pompejiutställningen på Millesgården. Till våren åker vi till Tumba och besöker Tumba bruksmuseum. Och så blir det en spännande utflykt till hittills okänt mål.

I höstas föreslog regeringen ett tillskott om 60 miljoner kr för Arbetsmiljöverket, men så föll budgetpropositionen. Vi får höra mera om hur det går på årsmötet. Då kommer stf generaldirektören Bernt Nilsson och berättar om verkets planer.

Glöm inte att anmäla din e-postadress till vår medlemsansvarige: ulf.se.palmqvist@telia.com. Det underlättar för oss om vi kan umgås per mejl. Vi har en begränsad budget. Se även vår hemsida: www.arbetsmiljoseniorerna.se. Vi har fått en ny webbredaktör, Björn Greijer. Vi är tack samma om Du sätter in medlemsavgiften om 100 eller 20 kr på plusgiro 2 06 93-8 senast till årsmötet den 24 mars.

Annika Hultin

Besök vid Bååtska palatset

Arbetsmiljöseniorerna besökte den 12 september Bååtska palatset på Blasieholmen, som är stamhus för Frimurarorden i Sverige. Ett 20-tal seniorer hade mött upp för att se detta unika och praktfulla hus.

Frimureri har rötter i 1600-talets England och Skottland och har till syfte att verka för mänsklighetens förbättring och förädling genom att främja ödmjukhet, tolerans och barmhärtighet samt visa detta i ord och handling. Vår guide berättade att Frimurarorden i Sverige grundades 1735.

Det Bååtska palatset byggdes på 1600-talet efter att Drottning Kristina hade skänkt en tomt till riksskattmästaren Bååth för att uppföra ett vackert palats på.

Frimurarorden köpte palatset 1870, rustade upp och byggde till för att få ett användbart och praktfullt ordenshus. Vi fick se Riddarsalen (nedan), Oscarssalen, Johannessalen



och andra rikt dekorerade rum. Värdefull konst av Per Hörberg, Julius Kronberg och andra stora konstnärer finns i palatset, liksom mängder av sköldar, fler än i Riddarhuset sades det.

Frimurarorden har 10 grader som man kan avancera i efter förtjänst. Ritualerna är hemliga, och i ordenssystemet ingår att ordensbröder i lägre grader inte har tillgång till vissa rum, som är reserverade för de högre graderna. Man får inte fotografera i huset, men bilden ovan finns på hemsidan.

Stormästare kallas den främste i orden, och länge var stormästaren kunglig. Från Karl XIII fram till Gustaf VI Adolf var de alla kungar. Sedan blev prins Bertil stormästare. Vår nuvarande kung valde dock att vara ordens beskyddare men inte stormästare. Efter prins Bertil har man inte haft kungliga stormästare.

Vi tackade vår guide, som var mycket kunig och hade nått den 10:e och högsta graden inom Frimurarorden.

Arne Stråby

Besök på Nobelmuseet

Den 14 oktober, veckan efter att årets nobelpristagare utsetts gjorde Arbetsmiljöseniorerna ett besök på Nobelmuseet i Gamla stan. Passande nog fick vi då en presentation av årets pristagare. Vi fick veta att högst tre personer kan få priset samtidigt. Detta framgår av Nobels testamente.



Det är endast avkastningen av Nobels förmögenhet som delas ut. På så sätt försäkras sig Nobelstiftelsen om att även kommande år kunna dela ut priser.

Alfred Nobel växte upp i Stockholm, Sankt Petersburg och Paris. Han var mycket språkkunnig och behärskade fem språk. Han var mycket intresserad av böcker, även av skönlitteratur.

Nobelpristagarna ombeds att donera en gåva till muséet. Vi fick se smakprov på vad olika

pristagare har skänkt. Selma Lagerlöf skänkte ett par skor, Hugo Theorell ett pussel och Randy Schekman ett mikroskop.

”Idéer som förändrar världen” var en tillfällig utställning, som vi också kunde titta på. Den visade på samspelet mellan Nobelprisbelönade arbeten och vardagliga företeelser.



Efter visningen kunde vi på egen hand gå runt i filmrummen och se de permanenta utställningarna. Ovan en möjlighet att ta fram mer information om 1964 års fredspristagare Martin Luther King.

Annika Hultin

Höstmöte hos arbetsmiljöinspektionen

Arbetsmiljöseniorernas höstmöte ägde rum den 13 november, och mer än 30 seniorer hade samlats där. Lars-Erik Burström var ordförande för mötet och ses på bilden med vår ordförande i övrigt, Annika Hultin.



Det formella var snart avklarat. Kassören Ulf Palmqvist redogjorde för ekonomin, som är i

god ordning. Bo Dahlner som har skött föreningens hemsida har av sagt sig detta uppdrag. Vi hade en kort diskussion om hemsidan, som Björn Greijer nu har åtagit sig att sköta.

Sedan vidtog ett anförande av Magnus Svarthengren från Arbetsmiljöverkets enhet för mäniska och omgivning. Han berättade en hel del, det var koloxidförgiftning, höga blyhalter i blod och mycket annat, även en hel del om de nu så omtalade nanopartiklarna.

Efter detta vidtog en trevlig punkt på dagordningen: paus för kaffe och bullar.

Mötets nästa punkt var Jens Åhman, chef för enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer.



Jens gav en översikt över aktuella föreskrifter. Förutbestämda sanktionsavgifter kan nu utdömas. Föreskrifterna om hårdplaster upphör och ska inarbetas i Kemiska risker. Ny användning av amalgam förbjuds, liksom starka lasrar. Dessa klassas hädanefter som vapen.

Hudexponering har nu lyfts upp som ett stort problemområde vid våtarbete och hantering av allergiframkallande ämnen. En glädjande utveckling är att kurvan för mesoteliom orsakat av asbest nu har vänt nedåt. Den långa latenstiden, 30-40 år, har orsakat nya fall ända fram i nutid.

Efter detta avslutades mötet.

Arne Stråby och Kerstin Wahlberg

Arbetsmiljöseniorer mötte Bellman

Årets julbord avåts på Kristinehovs Malmgård nära Högalids kyrka den 4 december. Själva malmgården är från 1700-talet, och vi möttes följaktligen av Carl Michael Bellman själv då vi hade anlänt. Han följde oss sedan under eftermiddagen och sjöng flera av sina epistlar och dryckessånger.



Vi blev inte mer än 10 personer, men vi fick ett helt julbord för oss själva, eftersom vi var de enda gästerna mitt på dagen (på kvällen skulle det komma 130 personer). Julbordet var utsökt och innehöll bland annat kräftor, något som förekom på julbordet på 1700-talet. Allt förflöt i 1700-talsanda och vi hade en mycket trevlig eftermiddag med mycket sång och prat.

Vi kommer gärna tillbaka till denna härliga 1700-talsoas mitt i den stora stenstaden.

Jan Olof Norén

Rapport från Växjö

Träffarna för oss som har gått i pension på Växjödistriktet är en tradition. Vi träffas två gånger per år. En gång om året försöker vi från Växjö, Kalmar och Jönköping ses.

3 juni 2014 var utvandrarbygden i Ljuder målet för Växjö-gänget. Traditionenligt började vi med lunch, denna gång på Flustret i Lessebo.



Sedan åkte vi till Ljuders kyrka och blev guidade runt i kyrkbyn, hembygdsgården och så Amerika-rummet av kunnige Börje Nilsson. Där fanns mycket intressant att se, bland annat listor på vad rederiet ansåg att man ska ha med sig på resan. Vi öppnade vår medhavda kaffekorg som innehöll hembakat.

Åkerby vägskaal blev sedan för flera av oss sista anhalten. Det var här resan till Amerika började för många som inte såg att det längre fanns någon framtid i egna landet. Om detta har ju Vilhelm Moberg skrivit i sin roman "Utvandrarna".

Den 15 oktober var det dags att träffas igen. Vi fick en inbjudan från Peter Johansen, btd i Växjö om besök på det nya kontoret. Den gällde oss som har haft Växjö som arbetsplats. Vi gjorde rundvandring på kontoret och fick information om den nya organisationen. Det blev en trevlig eftermiddag och vi träffade nya arbetskamrater som tagit vid. Peters tanke på årlig inbjudan till en träff uppskattades. Det stora gemensamma mötet blir i mars/april 2015

Anna-Lisa Ternelius

Gott Nytt År!

Jag vill önska alla våra medlemmar ett gott nytt år, och varmt välkomna till våra träffar. Vi vill gärna hålla kontakt med dem som bor långt från Stockholm, och det försöker vi göra med Seniorbladet. Rapportera till oss om lokala aktiviteter!

Arne Stråby